



## Jaarverslag 2021-2022 Baptistengemeente De Rank Rivierenland.

### Jaarthema 'Samen Verder'

#### Vanuit de raad

Het jaar 2021-2022 stond nog volop in het teken van corona. Hoewel we in het najaar van 2021 wel fysieke diensten konden houden, werd dit door de sterk oplopende cijfers in het begin van 2022 weer afgeraden. Na een zorgvuldige afweging hebben we besloten wel de kerstdiensten in de Hoeksteen te houden, omdat dit voor veel mensen toch speciale momenten zijn. Gelukkig werd in het voorjaar van 2022 de situatie beter en inmiddels kunnen we weer zonder mondkapje en afstand houden elkaar ontmoeten.

Het jaarthema was 'Samen verder'. Na de veranderende situaties rondom de samenkomsten was het belangrijk om uit te spreken dat we samen verder willen en dat ook te vieren met elkaar.

Mooi was dat we dit jaar Goede Vrijdag als gemeente konden vieren in de Hoeksteen. Er zijn twee personen gedoopt in ons nieuwe doobassin dit seizoen. Ook mochten we twee kinderen opdragen in juli: Nathan de Winter en Lois Timmer.

Helaas zijn er gemeenteleden van wie we afscheid hebben genomen het afgelopen seizoen, soms door verhuizing, soms vanwege keuzes die gemaakt worden. Het is uiteraard jammer om mensen met wie we zolang hebben opgetrokken, te moeten missen. Met een aantal mensen zijn er gesprekken gevoerd over de situatie en hun keuze. Die gesprekken waren niet altijd makkelijk, maar het is goed te weten dat Gods weg met een ieder verdergaat.

We mochten ook nieuwe mensen verwelkomen; zo zijn er op de eerste zondag van het nieuwe seizoen nieuwe leden voorgesteld en zien we een aantal vaste bezoekers terugkomen.

Dit jaar is voor het eerst een Alpha-cursus gehouden in de Hoeksteen, met twaalf deelnemers en een flink aantal medewerkers. Het was bijzonder geslaagd en goed georganiseerd; heel mooi om te zien hoe de maaltijden gehouden werden in de ontmoetingsruimte, er veel gesprekken gevoerd zijn en met elkaar gebeden is. In het nieuwe seizoen kunnen de deelnemers, van wie een aantal nieuw met het geloof bezig zijn, een Bèta-cursus volgen.

Als Raad hebben we deels fysiek en deels online onze vergaderingen gehouden. In de periode vanaf Pinksteren heeft Jesse zijn ouderschapsverlof genoten. Met elkaar hebben we de taken kunnen invullen.

*Filip - voorzitter*

#### Kinder- en jeugdwerk

Voor de kinderen en de jeugd is het missen van de fysieke diensten extra lastig geweest. Toen de diensten weer begonnen was het voor de leiding vaak schakelen vanwege de wisselende aantallen. Gelukkig loopt alles nu weer redelijk normaal. We zijn dankbaar voor de inzet van de jeugd-, kinder- en crèche-medewerkers.

## **Samen verder**

Het jaarthema is 'Samen verder'. In je eentje ga je snel maar samen kom je verder, zegt het spreekwoord. Dit is ook het geval in de kerk. In je eentje kun je sneller gaan want dan hoef je met niemand rekening te houden, maar samen heb je het plezier, de creativiteit, de wijsheid van anderen en kun je jezelf spiegelen aan geloofsgenoten. Het is met een reden dat Jezus zijn leerlingen twee aan twee uitzendt op missiereis.

De kerk is in dat opzicht zelfs een unieke plaats in de samenleving. Waar samen zijn op andere plekken handig is, bijvoorbeeld voor samenwerking of samenleven in het algemeen, daar is samen zijn in de kerk een doel op zich. Wij bestaan om samen te zijn, samen met alle gelovigen en van daaruit met alle mensen. Hiermee weerspiegelen we onze Heer Jezus die ook de naam Immanuel draagt, wat 'God met ons' betekent. In onze tijd zet de Geest deze bediening voort.

In Johannes 14-17 kondigt Jezus aan dat hij zal sterven, opstaan en ten hemel varen. Te midden van de paniek die dat bij de leerlingen veroorzaakt voorzegt hij al dat er een Plaatsvervanger zal komen, de Geest van de Waarheid, die zijn leerlingen zou onderwijzen in alle dingen en zaken te binnen zou brengen als dat nodig zou zijn.

Het Griekse woord voor Plaatsvervanger is para-kletos, letterlijk vertaald betekent dit de naast-verkondiger. 'Hij die met ons is' is dezelfde als 'Hij die naast ons is', Zoon en Geest zijn één. In die naam para-kletos liggen twee eigenschappen van de Geest verborgen. Ten eerste is hij nabij, altijd aan onze zijde. Daarnaast spreekt hij, als een Vriend die met ons onderweg is. Net als in Lucas 24, waar Jezus, na zijn opstanding, met twee volgelingen oploopt naar Emmaüs. Ondertussen verklaart hij hun de Schriften. Het gevolg is dat het hart van deze volgelingen van binnen begint te branden. Dit is een prachtig beeld van wat de Heilige Geest, de Plaatsvervanger waar Jezus het over heeft, voor ons gelovigen wil doen. Hij wil door Zijn Geest 1) met ons oplopen en 2) tot ons spreken.

Door onderwijs, preken, kringen, geloofsgesprekken en andere contacten willen we samen verder met elkaar en met God. Er is een lijntje naar boven dat ons aan elkaar verbindt. Als we dit seizoen als thema 'Samen verder' bespreken, dan is er bij iedere interactie ook een Stille Aanwezige bij, de Plaatsvervanger. En in die Plaatsvervanger is ook Jezus zelf en zijn Vader aanwezig. Vader, Zoon en Geest, die drie zijn één. "Wanneer iemand mij liefheeft zal hij zich houden aan wat ik zeg, mijn Vader zal hem liefhebben en mijn Vader en ik zullen bij hem komen en bij hem wonen." (Joh.14:23b)

In Christus verbonden,

*Jesse - voorganger*

## **Beheer en onderhoud van de Hoeksteen**

Gemeente zijn is zondags bij elkaar komen in de samenkomst in het kerkgebouw maar het is meer: ook op andere dagen van de week worden verschillende activiteiten ontplooid die op verschillende plaatsen in dit jaarverslag genoemd worden. Bovendien houdt naast onze eigen gemeente ook de Armeense gemeente haar diensten op zondagmiddag in de Hoeksteen.

## **Beheer**

Bij dit alles is beheer van het gebouw nodig, zoals op tijd deuren openen, stoelen en tafels op de juiste plek zetten en in de winter zorgen dat de verwarming op tijd aan. De agenda voor de bezetting van de Hoeksteen moet goed bijgehouden worden. Regelmatig is er klein onderhoud nodig en is er overleg met de huurders. En zo zijn er nog meer zaken.

Martin Zijderveld, onze diaken-beheerder die de spil was in het beheer en onderhoud van het kerkgebouw, heeft door ziekte dit jaar zijn functie, waar hij veel tijd en energie instak, niet kunnen vervullen. Vanaf december hebben de raad en een aantal gemeenteleden zo goed als mogelijk de verschillende taken ingevuld. Toen pas realiseerden we ons wat er allemaal komt kijken bij het

beheer van het kerkgebouw. Op het moment van schrijven weten we dat Martin als diaken-beheerder zijn taak neerlegt en we op zoek moeten naar een nieuwe diaken-beheerder.

### **Onderhoud en energiebesparende maatregelen**

In het voorjaar van 2022 is besloten om een deel van het dak van de Hoeksteen te vernieuwen en het dak beter te isoleren. De planning was om dit in de zomer van 2022 uit te voeren, maar dit is uitgesteld omdat er eerst een aanvraag is gedaan voor de DUMAVA-subsidie vanuit de overheid. Deze subsidie geldt voor investeringen die gedaan worden vanaf oktober 2022. Er is een projectgroep gestart onder leiding van Wim van Galen met de opdracht om te onderzoeken hoe het onderhoudsplan van de Hoeksteen zo goed mogelijk gecombineerd kan worden met energiebesparende maatregelen. Hieronder valt ook de aanvraag van de genoemde subsidieregeling. De noodzaak om energiebesparende maatregelen te nemen zal begin van het nieuwe jaar extra groot worden, omdat we als kerk energie wel centraal inkopen maar begin 2023 een nieuw contract moeten afsluiten. Op moment van schrijven is de voorspelling dat de kosten tot wel 400 procent kunnen stijgen.

*Niels - vice voorzitter en oudste beheer en financiën*

### **Kringenwerk 2021-2022**

We starten het kringseizoen met een gezamenlijke kringavond in de Hoeksteen en diepen het jaarthema 'Samen verder' verder uit. Daarna hebben alle kringen afzonderlijk van elkaar hun kringavonden gehouden, in de Hoeksteen, bij elkaar thuis of via Zoom. Er zijn twee reguliere gemeentekringen, een vrouwenkring, een mannenkring, een jongvolwassenenkring en een studiekring. Doordat we van drie naar twee reguliere gemeentekringen zijn gegaan, is er een andere samenstelling van kringen gekomen. Het is de bedoeling dat deze kringen een paar jaar met elkaar kunnen optrekken.

*Tini – oudste kringenwerk*

### **Communicatie Rank Rivierenland**

Communicatie binnen de gemeente vindt op verschillende manieren plaats:

- Wekelijks via de Rank Actueel, met actuele informatie over sprekers en zaken die spelen in de gemeente en die wordt verzonden via e-mail aan geselecteerde adressen van leden en geïnteresseerde bezoekers.
- Per drie maanden wordt een Nieuwsbrief verstuurd aan dezelfde adressen als de Rank Actueel. In deze Nieuwsbrief staat uitgebreide informatie vanuit de Raad en de verschillende onderdelen van de gemeente, zoals kinder- en jeugdwerk, gebed, kringen, gemeentezorg etc. Ook de zendelingen sturen een update over hun werk.
- Tijdens de diensten worden mededelingen gedaan van activiteiten of acute zorg van gemeenteleden.
- Elke 2 weken wordt een gebedsmail verstuurd aan een kleine groep binnen de gemeente die heeft aangegeven te willen bidden voor noden van broeders en zusters in de gemeente. In deze mail geven broeders en zusters die ziek zijn of zorgen hebben, gebedspunten aan waarvoor deze groep gaat bidden.
- Op de Ledenvergadering 2x per jaar worden ook zaken gecommuniceerd die van belang zijn voor de gemeente en waar gemeenteleden vragen kunnen stellen of tips geven over bepaalde onderwerpen.

### **Zending**

Als zendelingen ondersteunen we:  
Joanne – bijbelvertaalwerk,  
Rianne – jongeren werk,  
Albert & Judy – Cama-zending Laos.

*Tanneke – oudste communicatie & zending*

### **Pastoraat**

Het afgelopen jaar was een moeizaam jaar, omdat samenkomen en ontmoeten zo beperkt en wisselend mogelijk was. Iedereen zocht een eigen manier van ontmoeten waar mogelijk, wat voor sommigen ook betekende dat er meer afstand kwam met de Rank-gemeenschap. Daarnaast kwamen er ook nieuwe opties in beeld van o.a ontmoeten online, wat toch niet voor iedereen een goede oplossing bleek te zijn. Ook hierdoor is de onderlinge band bij sommigen verschaalt. Het ministry gebed werd online aangeboden of er kon telefonisch contact gelegd worden; hiervan is een enkele keer gebruikgemaakt. Terugkijkend hebben we met elkaar het gemis ervaren van het echte ontmoeten en we zijn dankbaar dat het nu weer wel kan. De kleine ontmoeting, elkaar bellen of een kaartje sturen heeft wel door die periode extra aandacht gekregen en is in waarde toegenomen. Doordat onze oudste verantwoordelijk voor gemeentezorg zelf een tijd niet actief betrokken was door revalidatie na corona, wat langer duurde dan in eerste instantie gedacht, is het afgelopen jaar een intensief jaar geweest. We danken God dat het gebed door kon gaan. Door een wekelijkse en later tweewekelijkse gebedsbrief werden we opgebouwd en bemoedigd om voor elkaar in de bres te staan.

Als raad hebben we verschillende keren doorgesproken welke mensen extra aandacht nodig hebben en hierin met elkaar de taken verdeeld voor contact en bezoek.

Voor het nieuwe seizoen zijn we aan het nadenken hoe we het pastorale overzicht beter kunnen vormgeven en wie we daarin kunnen betrekken.

*Jannie – oudste pastoraat*