

Jaarverslag 2020-2021 Baptistengemeente De Rank Rivierenland.

Thema 2020-2021 : HEEL JE HART

Samen zijn we als zelfstandige gemeente een nieuwe fase in gegaan als één familie. Dit vraagt om een nieuwe toewijding met een bijpassend thema.

We zijn geroepen om een verschil te maken, is ons motto. Maar wanneer maak je nu eigenlijk het verschil? Wat is er eigenlijk zo verschillend aan ons ten opzichte van de wereld om ons heen?

Jezus bidt aan de vooravond van zijn sterven voor zijn discipelen dat zij het verschil mogen gaan maken. Johannes 17:16-18: *“Ze horen niet bij de wereld, zoals ik niet bij de wereld hoor. Heilig hen dan door de waarheid. Uw woord is de waarheid. Ik zend hen naar de wereld, zoals u mij naar de wereld hebt gezonden.*

"Heilig" - dit woord beschrijft vooral de aard van God zelf, Zijn eigen compleet unieke, goddelijke, manier van zijn, die alleen Hem eigen is. Hij is het zuivere licht, de waarheid en het goede zonder smet. Iets of iemand heiligen betekent dan: het ding of de persoon aan God geven als Zijn eigendom, het uit onze context halen en invoegen in Hem, zodat het niet langer ons toebehoort maar in zijn geheel aan God. Dus heiliging is het ontvangen van een nieuwe gezindheid, anders dan die van de wereld, en jezelf overgeven aan de levende God. Het ding of de persoon behoort niet langer aan zichzelf, maar is ondergedompeld in God. "Heilig" is verwant aan "Geheel" of "Helemaal", het spreekt van volledige toewijding en tegelijk een uitgesproken verwachting: van U komt het heil – het goede. Dit sluit mooi aan bij het thema van het seizoen 2020-2021: Heel je hart.

Wanneer Jezus zijn leerlingen opdraagt om God lief te hebben met HEEL het hart, HEEL de ziel, HEEL het verstand en ALLE kracht gaat het steeds om heiliging. Wij kunnen dit alleen doen omdat God zichzelf eerst HELEMAAL aan ons heeft gegeven in Zijn Zoon Jezus Christus. Vanuit die ervaring van Gods genade ontstaat een verlangen onszelf helemaal aan God te geven. Het gaat hier om algehele (in modern taalgebruik 'holistische') verlossing. De verlossing en het herstel van de gehele mens, geest, ziel en lichaam. Het thema 'Heel je hart' heeft dan ook deze twee dimensies, ten eerste met heel je hart toegewijd zijn aan God de gemeente en de omgeving. Daarnaast ook 'heel worden'. God wil van ons mensen maken die zelf heel worden in Zijn tegenwoordigheid zodat we daarvan kunnen uitdelen en zodoende een verschil kunnen maken!

Dit komt terug in onze relatie naar boven: 'Liefde van God ontvangen en beantwoorden' en in onze relaties naar elkaar en naar buiten: 'Liefde aan anderen betonen en ontvangen.

Rank Rivierenland Zelfstandige gemeente

Zondag 6 september 2020 was de startzondag van de zelfstandige gemeente. We zijn erg dankbaar dat na veel inspanningen het zo heeft mogen gaan dat we als gemeente op eigen benen staan. Het is heel bijzonder hoe we een plek hebben gekregen als Baptistengemeente in Vianen en concreet in de Hoeksteen en vervolgens dat dit ook allemaal financieel mogelijk is geweest.



In een bijeenkomst hebben we gebrainstormd over ons verlangen voor de gemeente De Rank Rivierenland en daar kwam een mooi plaatje met gebedspunten voor ons verlangen uit.





Dit eerste jaar is direct wel een jaar waarbij de Corona situatie veel creativiteit heeft gevraagd om toch nog zoveel mogelijk van de zondagse dienst te kunnen houden in de lockdown periode dat we niet fysiek samen konden komen. Er is geïnvesteerd in apparatuur waardoor met redelijke kwaliteit we via Zoom toch diensten konden houden. De andere activiteiten zoals kring zijn ook via zoom doorgedaan maar de reeds opgestarte koffieochtenden voor omringende waren lange tijd niet meer mogelijk. Na de zomer zijn deze wel weer opgestart.

We hebben gemerkt dat ook de fysieke contacten tijdens en na een dienst en bij de andere activiteiten gemist werden, het was dan ook een zegen toen het wel weer mogelijk werd om samen te komen, zij het met het in acht nemen van de maatregelen.

We mogen ook terugzien op de bijzondere zomerontmoetingen met muziek en getuigenissen.

Tijdens dit seizoen heeft de commissie verschil maken verschillende acties gedaan om zichtbaar te zijn voor de omgeving. Voor de weggeefdag is de prachtige en veel gebruikte weggeefkast in de plaats gekomen. In november 2020 zijn er 300 stuks bloemen uitgedeeld in de wijk Monnikenhof.





Ook het jongerenwerk moest als nieuwe gemeente nog verder opgezet worden en het was al niet meer mogelijk vanwege de corona situatie om samen te komen. Een aangevuld team van jongerenwerkers heeft in de 2^{de} helft van het seizoen toch een mooi programma opgesteld voor het huidige nieuwe seizoen 2021-2022 met daarin om de 3 weken een bijeenkomst met zowel een serieus gedeelte als ook ontspanning. De aftrap was een bijeenkomst waarna de jongeren met elkaar zijn gaan kajakken.

De kidsclub medewerkers hebben steeds weer zich ingezet voor de kinderdiensten en activiteiten voor de kinderen binnen de mogelijkheden.

Dit jaar is er stevig doorgedaan met klussen en opknappen van de Hoeksteen. Zo zijn er ramen en deuren vervangen en heeft de buitenkant de nieuwe kleuren gekregen dankzij de inspanningen van een aantal mensen.



We danken God dat wij Zijn gemeente mogen zijn en dat we in toch een moeilijk jaar gezien de corona beperkingen zo gezegend zijn dat we andere mogelijkheden hebben kunnen gebruiken voor de diensten en dat we het begin van het nieuwe 2^{de} seizoen van de Rank Rivierenland elkaar toch weer meer konden ontmoeten. Echter op dit moment van schrijven nemen de corona besmettingen weer toe dus weten we niet hoe dit verder zal gaan lopen. In een eerdere nieuwsbrief die afgelopen jaar geschreven is aan de gemeente hebben we genoemd dat we zien dat er met Corona maar ook veel andere problemen veel aan de hand is in de wereld maar dat we belijden dat het God is die de wereld gemaakt heeft en dat Hij ook Zijn werk zal voleinden in zijn nieuwe Koninkrijk in hemel en op aarde.

Niels Kooij & Filip Leenman

Vice voorzitter & voorzitter.